

Αναμένοντας τους βαρβάρους

Δρ Μάνος Δανέζης
Επίκουρος Καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών

Ενα από τα σημαντικά πολιτικά γεγονότα πάνω στο οποίο συμφωνούν σχεδόν όλοι οι Έλληνες είναι ότι ο ορίζοντας των Εθνικών μας θεμάτων έχει βαρύνει επικίνδυνα και αυτό άσχετα από το ποιος και τι φταίει για την κατάληξη αυτή.

Την κρίσιμη αυτή ώρα, είναι επιβεβλημένο, αντί κραυγών πανικού και αναθέματος, να αναλύσουμε και να προλάβουμε τα επόμενα Εθνικά προβλήματα, τα οποία, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, θα είναι δραματικότερα αν τα αντιμετωπίσουμε με την ίδια επιπολαιότητα και αφέλεια. Όπως γίνεται φανερό πλέον, το σχέδιο διάλυσης των προσπαθειών ενιαίας συγκρότησης της Ευρώπης, όπως καταστρώθηκε από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, έχει τεθεί σε εφαρμογή. Η ταυτόχρονη τεχνητή αύξηση των τιμών, των υπό αμερικανικό έλεγχο, πετρελαίων και της τιμής του δολαρίου, το παιχνίδι των αμερικανικών επιτοκίων, ο άμεσος ή έμμεσος έλεγχος των παγκόσμιων στρατηγικών περιοχών παραγωγής ενέργειας και πρώτων υλών, δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης των υπερατλαντικών προθέσεων.

Επόμενος στόχος της προσπάθειας στρατηγικής απομόνωσης της Ενιαίας Ευρώπης αποτελεί ο έλεγχος και η ελαχιστοποίηση της δυνατότητας πρόσβασής της, προς τις εναπομείνουσες πλουτοπαραγωγικές πηγές πρώτων υλών και ενέργειας του πλανήτη μας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποκοπούν αρχικά και να ελεγχθούν στη συνέχεια, οι πλέον σύντομοι δρόμοι οι οποίοι οδηγούν προς αυτές. Οι δρόμοι αυτοί είναι τρεις:

1. Η έξοδος μέσω Βοσνίας- Αλβανίας- Σκοπίων- Ελλάδας.
2. Η έξοδος μέσω Βοσνίας- Αδριατική.
3. Η έξοδος μέσω Μαύρης Θάλασσας- Δαρδανελίων- Αιγαίου.

Το ενδιαφέρον στοιχείο που θα πρέπει να μας προβληματίζει, διότι αποτελεί πιθανότατα το αίτιο όλων των Εθνικών μας προβλημάτων, είναι ότι όλοι οι προηγούμενοι έξοδοι οι οποίοι διεκδικούνται από τις ΗΠΑ και την Ρωσία, φράσσονται, από Ελληνικά εδάφη και θάλασσες. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι μια σειρά προβλημάτων κατά μήκος τριών αξόνων:

- α. Από την κατεύθυνση της Αλβανίας- Σκοπίων.
- β. Από την κατεύθυνση Βοσνίας- Αδριατικής.

Η προσπάθεια ελέγχου των προηγούμενων περιοχών από τις ΗΠΑ, έχει οδηγήσει στην δημιουργία Τουρκικών ναυτικών βάσεων στα παράλια της Αλβανίας, την αποπομπή των ελληνικών δυνάμεων, αλλά και της ελληνικής μειονότητας, από την γειτονική χώρα, αλλά και στην απαγόρευση εκμετάλλευσης των πλουτοπαραγωγικών πηγών του Ελληνικού Ιονίου Πελάγους, από την Ελλάδα. Κατά μήκος αυτού του άξονα θα πρέπει στο μέλλον να αναμένουμε μια νέα αναζωπύρωση των εντάσεων.

γ. Από την κατεύθυνση της Μαύρης Θάλασσας- Δαρδανελίων- Αιγαίου. Αποτέλεσμα της προσπάθειας ελέγχου αυτής της περιοχής αποτελούν οι σκέψεις αποστρατικοποίησης της Θράκης και των νησιών του Αιγαίου, η πρόταση συνεκμετάλλευσης με την Τουρκία των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής, η προσπάθεια παρασκηνιακής αντικατάστασης των συνθηκών Λοζάννης και Μοντρέ και η εμπλοκή του παράγοντα της Χριστιανικής Ορθοδοξίας στα πολιτικά πράγματα της περιοχής.

Ελπίζουμε, όσο και αν τα πρόσφατα γεγονότα μας καθησυχάζουν, ότι τελικά η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν θα οδηγηθεί, στην αποδοχή του Ρωσικού σχεδίου διαμελισμού της Ευρώπης σε τρεις επί μέρους ενότητες:

Το σχέδιο αυτό όπως απεκάλυψε σε έκθεσή του ο Φίλιπ Πέτερσον, ειδικός σοβιετολόγος που υπηρετούσε στο Υπουργείο Αμυνας των ΗΠΑ (ΒΗΜΑ 1 Απριλίου 1990), προέβλεπε την διάλυση της Ευρώπης σε τρεις ζώνες:

1. Το Βορειοευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο θα περιλαμβάνει τα Σκανδιναβικά κράτη και τα κράτη της Βαλτικής.
2. Την Δυτικοευρωπαϊκή Συνομοσπονδία η οποία θα συμπεριλάβει όλα τα κράτη της Βόρειας Ευρώπης, τη Γαλλία και την Ισπανία.
3. Την ομάδα των κρατών της Κεντρικής Ευρώπης, περιλαμβανομένων των κρατών της Ιταλίας, Αλβανίας, Μαυροβουνίου, Σλοβενίας, Βοσνίας κλπ.

Το περίεργο όμως, στο σχέδιο αυτό είναι ότι: Η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται περίεργα ενωμένη με άλλες Βαλκανικές περιοχές, η Ελβετία, η Πορτογαλία, η Αγγλία και η συνορεύουσες με την πρώην Σοβιετική Ένωση Ρουμανία και Πολωνία βρίσκονται εκτός όλων των Ευρωπαϊκών ενοτήτων. Ομοίως περίεργες συνοριακές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται κατά μήκος όλων των Ελληνικών συνόρων.

Μετά όλα τα προηγούμενα οι ελληνικές πολιτικές ηγεσίες θα πρέπει να αρχίσουν να σκέπτονται σοβαρά ότι: «Αξιομάχος πολίτης, έτοιμος να υπερασπιστεί με κάθε μέσον τα Εθνικά του δικαιώματα είναι ο καλά ενημερωμένος πολίτης και όχι ο ευνουχισμένος από τις πολιτικές ίντριγκες και τις προκατασκευασμένες εσωτερικές κοινωνικές διαμάχες.

Οι καιροί ου μενετοί.