

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ Η από βορρά απειλή

Οπως όλοι μας έχουμε συνειδητοποιήσει, εδώ και λίγα χρόνια, η Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρο ενός νέου παγκοσμίου πολέμου, που έχοντας, όπως πάντα, σαν αίτιο την αναζήτηση της παγκόσμιας οικονομικής κυριαρχίας, ψάχνει ή προκατασκευάζει τις αφορμές, στο επίπεδο της υποκριτικής υπεράσπισης των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Η νέα αυτή παγκόσμια σύρραξη, που ήδη έχει ξεπεράσει το οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, εξελισσόμενη σε θερμή πολεμική σύγκρουση, είναι εμπλουτισμένη με ένα νέο στοιχείο. Αντί τα αμέσως ενδιαφερόμενα μέρη (Η.Π.Α., Ρωσία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, κ.λπ.) να συμμετέχουν άμεσα (προς το παρόν) σε πολεμικές αναμετρήσεις, συγκρούονται μέσω αντιπροσώπων, δηλαδή μέσω κάποιων φτωχών, αλλά συγχρόνως και κοντόθωρων λαών, των οποίων υποδαυλίζουν τα εθνικιστικά, ρατσιστικά ή οικονομικά πάθη. Έτσι, σήμερα, προκειμένου να εγκαθιδρυθεί μια νέα τάξη στα Βαλκάνια, αλλά έμμεσα και σε όλη την ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή, βλέπουμε να δάφονται στο αίμα, Κροάτες, Σλοβένοι, Σέρβοι, Μαυροβούνιοι, Βόσνιοι, Αλβανοί κ.λπ., υπερασπιζόμενοι στην ουσία τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα εκείνων, που τους υποκινούν να σφάζονται.

Στον κύκλο των «αφελών» αυτών λαών, θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνεται και ο ελληνικός, αν τελικά δεν επικρατούσαν, οι λογικότερες και πιο ψυχρές εκτιμήσεις.

Όμως, παρά την πρόσκαιρη ειρηνική ηηνεμία που αγκαλιάζει ασφυκτικά τα ελληνικά σύνορα, είναι σαφείς και αναμενόμενες οι επόμενες απειλές, που θα έχει να αντιμετωπίσει το ελληνικό έθνος.

Τα φαινομενικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε, στις σχέσεις μας με τους βόρειους γείτονές μας, έχουν τις ρίζες τους σε δυο βασικά γεγονότα:

1. Στην προσπάθεια των ΗΠΑ να εγκαταστήσουν ένα προγεφύρωμα λόγης στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, το οποίο θα αποτελέσει:

α) Φυσικό, οικονομικό και στρατιωτικό φράγμα στην προσπάθεια της Ευρώπης να αποκτήσει μόνιμες προοδασίες προς τις πηγές πρώτων υλών και ενεργειακές.



β) Μόνιμο παράγοντα αποσταθεροποίησης ολόκληρης της ευρύτερης ευρωπαϊκής περιοχής.

γ) Φραγμό στην πέρα των συμφωνηθέντων, επέκταση της Γερμανικής σφαίρας οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων.

2. Στην προσπάθεια κάποιων ευρωπαϊκών κρατών να αποκτήσουν σε βάρος των αμερικανικών συμφερόντων, οικονομική και πολιτική αυτοδυναμία. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ο ρόλος του Δούρειου Ίππου, που έπαιξε η Γερμανία στα σπλάχνα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στον θωμό των πλέον στυγνών εθνικιστικών της επιδιώξεων.

Στα πλαίσια του προηγούμενου παιχνιδιού η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έδρασε σαν πολιτικός ερασιτέχνης, εφ' όσον για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στράφηκε επιτόλεια ενάντια στα ελληνικά συμφέροντα σε κάθε περίπτωση. Έτσι:

α. Στράφηκε υπέρ της Αλβανίας και εναντίον της Ελλάδας στις μεταξύ τους διενέξεις. **Σήμερα η Αλβανία βρίσκεται στην αμερικανική σφαίρα επιρροής.**

β. Πήρε το μέρος της Βουλγαρίας σε όλο το φάσμα των Ελληνο-Βουλγαρικών προβλημάτων. **Σήμερα η Βουλγαρία έχει αγκαλιάσει σφιχτά το αμερικανικό άρμα.**

γ. Μέχρι χθες λαοπλογούσε σε βάρος της Ελλάδας και υπέρ του ανύπαρκτου εθνολογικά κράτους των Σκοπίων. Και σ' αυτή την περίπτωση είναι γνωστό ότι **τα Σκόπια αποτελούν ένα αμερικανοκατασκευασμένο μουσουλμανικό Ισραήλ στα σπλάχνα της Ευρώπης, με σαφείς αμερικανοκίνητους αυριανούς προσανατολισμούς.**

δ. Απομόνωσε τη Σερβία, στα πλαίσια μιας ακατανόητης Γερμανικής εμμονής, ρίχνοντάς την στην αγκαλιά του αμερικανικού παράγοντα. Ήδη, πρόεδρος της Μι-

κής Γιουγκοσλαβίας έχει επιβληθεί Αμερικανός μεγαλοεπιχειρηματίας, που πρέπει να θεωρείται σίγουρο ότι θα αποκαταστήσει, πολύ σύντομα, θερμότερες Αμερικανο-Σερβικές σχέσεις, έναντι βεβαίως γνωστών ανταλλαγμάτων.

Αποτέλεσμα αυτής της «αφελούς» πολιτικής, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι να έχει ουσιαστικά οριοθετηθεί μια αμερικανική ζώνη επιρροής ανάμεσα στην κοινότητα και την Ελλάδα, που περιλαμβάνει την Αλβανία, Σερβία, Σκόπια, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία. Αυτή η πολιτικοστρατιωτική κατάσταση δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και απειλές για την εθνική μας ασφάλεια εφ' όσον η Ελλάδα θα έχει πλέον δυο επιλογές:

α. Θα παίξει το παιχνίδι του αμερικανικού παράγοντα εντασσόμενη στο αμερικανικό προγεφύρωμα ή

β. Θα συνεχίσει να διατηρεί τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της αποκομμένη γεωγραφικά από την άλλη Ευρώπη. Για να μπορέσει όμως η ελληνική πολιτική, να επιλέξει τον δεύτερο δρόμο, θα πρέπει άμεσα η Ευρωπαϊκή Κοινότητα να αντιληφθεί ότι στην περίπτωση της Ελλάδας, η ολοκληρωτική στήριξη των απόψεων της, δεν πρέπει να εξαρτάται από οικονομίστικες παραμέτρους, αλλά να καθορίζεται από πολιτικά και στρατηγικά κριτήρια. Και για να γίνουμε πιο σαφείς, **θα πρέπει να καταλάβει η Ευρώπη ότι αν χαθεί γι' αυτήν η Ελλάδα, πολύ σύντομα θα δει την κοινωνία αλλά και την οικονομία της, να καταρρέει κάτω από την ασφυκτική οικονομική και ενεργειακή πολιορκία των ΗΠΑ και της αναπτυσσόμενης Ρωσίας.**

Εκτός όμως της στήριξης των ελληνικών θέσεων, θα πρέπει άμεσα η Ευρωπαϊκή Κοινότητα να εξασφαλίσει την αίσθηση της στρατηγικής ασφάλειας, αλλά και την ελίδα οικονομικής ανόρθωσης, στη Σερβία, πριν αλωθεί ολοκληρωτικά από τον αμερικανικό παράγοντα.

Τέλος, η Ευρώπη δεν πρέπει να αγνοεί ότι ο πιο απλός τρόπος προκειμένου να οδηγηθεί η Μικρή Γιουγκοσλαβία στην Ευρωπαϊκή σφαίρα επιρροής, είναι η αποκατάσταση άμεσης συνοριακής γραμμής ανάμεσα στη Σερβία και την Ελλάδα, ασχέτως του τι θα σήμαινε αυτό για το ψευδεπίγραφο κράτος των Σκοπίων.

Δρ. Μάνος Δανέζης
Επικουρος Καθηγητής
Πανεπιστημ. Αθηνών