

Η επόμενη μέρα... και τα "παιχνίδια"

Του ΜΑΝΟΥ ΔΑΝΕΖΗ

Επίκουρου Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών

Εχουν περάσει αρκετές ημέρες από τις Εθνικές εκλογές, κατά τις οποίες αναδείχθηκε μία νέα Κυβέρνηση και έχουμε την δυνατότητα να διαγράψουμε το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται όσον αφορά τα Εθνικά μας θέματα, χωρίς τον φόβο να θεωρηθεί ότι, οι όποιες απόψεις μας υποκρύπτουν, έστω και μια μικρή, δόση σκοπιμότητας.

Κατ' αρχήν μπορεί να θεωρηθεί σαν πρόοδος το γεγονός ότι τα Εθνικά μας θέματα δεν αποτέλεσαν αιχμή του δόρατος των πολιτικών κομμάτων, στον πολλές φορές, αναϊδέστατα σκληρό προεκλογικό αγώνα που παρακολούθησαμε. Οι λίγες παρασπονδίες του κ. Μητσοτάκη, με τις επιστολές Σαμαρά, δεν μπορούν παρά να θεωρηθούν πταίσματα, εφόσον η παρέμβαση σοβαρότερων και πιο ψύχραιμων κοινοματικών στελεχών, τις περιόρισε και τις περιθωριοποίησε.

Όσον αφορά τον κ. Παπανδρέου, το ξεκαθάρισμα της θέσης του περί Μακεδονίας, αν και από πολλούς μπορεί να θεωρηθεί σαν εκλογική παρέμβαση, μάλλον ήταν επιβεβλημένη πράξη, αν λάβουμε υπόψη μας, ότι ήταν δεδομένο πλέον, γι' αυτούς που δεν πάσχουν από συμπτώματα φανατισμού, ότι μιλούσε από την θέση του μέλλοντα πρωθυπουργού, και προέδρου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Είναι όμως ενδιαφέρον να σημειώσουμε, ότι κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, σημειώθηκαν κάποια γεγονότα που πρέπει να τα επισημάνουμε, αν θέλουμε μελλοντικά να έχουμε μια σφαιρική άποψη του σκηνικού που περιβάλλει

την δήλωση της Αμερικάνικης ηγεσίας, προς τον υπουργό εξωτερικών του κράτους των Σκοπίων ότι:

"Οι ΗΠΑ δεν θα δεχτούν λύση στο πρόβλημα, αντίθετη προς τα συμφέροντα της Ελλάδας και που πιθανόν θα αποσταθεροποιούσε την πολιτική και κοινωνική ζωή της".

Η δήλωση αυτή αν και έγινε τις τελευταίες ημέρες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, μάλλον σαν κύριο παραλήπτη της είχε τον κ. Παπανδρέου. Εξ' άλλου, η νέα αυτή Αμερικάνικη θέση συνοδεύτηκε, την επόμενη των εκλογών, από μια επίσημη πρόσκληση προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Η δεύτερη επισήμανση αφορά την πρωθυπουργό της Τουρκίας, η οποία

η "τράπουλα" μοιράζεται απ' αρχής και το παιχνίδι ξαναρχίζει.

Σαν ένα τρίτο γεγονός που πρέπει να αναφερθεί, είναι τα γεγονότα στην Ρωσία, και η απόφαση Γκορμπατσώφ να επιστρέψει κατά πάσα πιθανότητα στο πολιτικό προσκήνιο.

Αναφερόμενοι όμως στα Ρωσικά πράγματα, δεν πρέπει να αγνοήσουμε τον Εμφύλιο πόλεμο στην Γεωργία, που δεν αποτελεί παρά μια τεράστια προσπάθεια της Ρωσίας να ελέγξει οικονομικά και στρατιωτικά τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας.

Αναφερόμενοι όμως στον τεράστιο οικονομικοπολιτικό πόλεμο που έχει σαν επίκεντρο την Μαύρη Θάλασσα πρέπει να σημειώσουμε μια καθαρά Πειραιώτικη πρωτοβουλία που μπορεί να έχει μεγάλες προεκτάσεις, αρνητικές ή θετικές.

Όπως τυχαία διαπιστώσαμε, σαν θέμα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας, παραμονές εκλογών, τέθηκε η πρόταση σύνδεσης του Πειραιά με την Λέσχη της Μαύρης Θάλασσας.

Επειδή δεν γνωρίζουμε αν πάρθηκε κάποια απόφαση, θέλουμε να προτρέψουμε την Δημοτική Αρχή να διαβάσει προσεκτικά το σημειώμα

μας, στο "Α" του Σεπτεμβρίου 1992, και στην συνέχεια να συνηθεθεί με την υπεύθυνη Κυβέρνηση του τόπου για το τι πρέπει να κάνει.

Θέματα που αφορούν γενικά πολιτικοοικονομικά και πολιτιστικά ακόμα παιχνίδια της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, μάλλον θα πρέπει να παίζονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, και όχι από Δημοτικά Συμβούλια.

Πάνω σε αυτό το θέμα, δεν θα πρέπει να επεκταθούμε ούτε και να υπάρξει πα-



αμέσως μετά την επίσκεψη της στην Γερμανία, ενημέρωσε την Βουλή της ότι: "Αν μέσα σε λίγους μήνες η Τουρκία δεν λύσει με δική της πρωτοβουλία το Κυπριακό, αυτό θα λυθεί από την ΕΟΚ σύμφωνα με τα Ελληνικά συμφέροντα".

Όσον αφορά την Τουρκία δεν θα πρέπει να αγνοούμε την επίθεση που εξαπέλυσαν Τούρκοι κύκλοι, ενάντια στις ΗΠΑ και την Ρωσία, κατηγορώντας τις ότι εργάζονται στα παρασκήνια για την δημιουργία ενός Ορθόδοξου κράτους