

Mε μεγάλο ενδιαφέρον αναμένει η κοινωνία της πόλης μας, τις επόμενες εβδομάδες, τα αποτελέσματα των εσωκομματικών συμφωνιών, που θα έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα την επιλογή εκείνων που θα στελεχώσουν τα κομματικά ψηφοδέλτια στις επόμενες δημοτικές εκλογές. **Η επιλογή αυτή έχει ασφαλώς μια έντονα συμβολική σημασία, εφόσον οι οποιεσδήποτε επιλογές προσώπων χαρακτηρίζουν την ποιότητα, αλλά και την αξιοπιστία του πολιτικού φορέα που τις στηρίζει.** Στο θέμα αυτό, οι κομματικοί μιχανισμοί δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να ξαναπαίξουν την παράσταση της ανυποψίαστης παρθένας, εφόσον η εποχή της κοινωνικής αθωότητας έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί και ο κάθε δημότης γνωρίζει πλέον πολύ καλά τα κομματικά παρασκήνια, καθώς και το κοινωνικό και πολιτικό προφίλ κάποιων «αιώνιων» εκπροσώπων του.

Χωρίς πληροφόρηση

Το δεύτερο όμως γεγονός, το οποίο αναμένει με χαμόγελο η πειραιϊκή κοινωνία, είναι η προεκλογική περίοδος, κατά την οποία οι πρώην δημοτικοί άρχοντες, θα εξαντλήσουν την πειθώ τους προκειμένου να πείσουν τον απλό δημότη ότι υπήρξαν υπηρέτες του, ή ότι είναι απλοί άνθρωποι σαν κι εκείνον και ότι στο μέλλον θα υπηρετήσουν σεμνά και ταπεινά τη θέλησή του. Το αν όλα όσα οι υποψήφιοι επαγγέλλονται είναι αλήθεια ή ψέματα, κανένας δεν το γνωρίζει, αφού παραμένουν άγνωστες για τον απλό δημότη όχι μόνο οι πράξεις, αλλά και οι θέσεις που πήρε κάθε πρώην δημοτικός σύμβουλος πάνω στα μεγάλα δημοτικά θέματα, κατά τη διάρκεια των δημοτικών συνεδριάσεων της παρελθόντης περιόδου. Η έλλειψη ενημέρωσης όμως του απλού δημότη, πάνω στον δημοτικό βίο των δημοτικών του αρχόντων δεγκείται τυχαίο γεγονός, αλλά ενσυγείδητη

Η ώρα των πολιτών

επιλογή, εφόσον ήταν επιλογή του δημοτικού συμβουλίου (και όχι του δημάρχου), η μη μετάδοση των συνεδριάσεών του από το τοπικό δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό. Η εσκεμμένη αυτή επιλογή στερεί τον απλό πολίτη του δικαιώματός του στην ενημέρωση και τη δυνατότητα επιλογής εκείνων που τίμησαν την ψήφο του. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στα τοπικά οικονομικά και πολιτικά κέντρα, μέσω μιας διαφημιστικής πλύσης εγκεφάλου των πολιτών, να προωθούν όταν το θέλουν επιλεγμένα πρόσωπα και σχηματισμούς στους θώκους της δημοτικής εξουσίας. Σαν παράδειγμα έλλειψης ενημέρωσης θα πρέπει να αναφέρουμε τις καταγγελίες της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, για τη χωρίς αιτία άρνηση προσέλευσης κάποιων δημοτικών συμβούλων στις συνεδριάσεις του σώματος.

Το ερώτημα είναι, θα πρέπει οι σκασιάρχες να βρίσκονται στους επόμενους κομματικούς δημοτικούς συνδυασμούς; Αν ναι, δεν θα πρέπει ο απλός πολίτης να μάθει τα ονόματά τους, προκειμένου να τους ανταμείψει καταλλήλως;

Πέρα όμως από τις μεγάλες επιλογές των δημοτικών μας αρχόντων, τις οποίες έτοι και αλλιώς δεν γνωρίζουμε, για να τους κρίνουμε απ' αυτές, δεν μένει στον απλό δημότη παρά να κρίνει την κοινωνική και δημοκρατική ευαισθησία των δημοτικών του αρχόντων, και όχι μόνο από μια σειρά καθημερινών πρακτικών τους που δεν μπορούν να αποκρυφούν από τα μάτια του. Σαν παράδειγμα αναφέρουμε το θέμα των πεζοδρομήσεων που έχουν βέβαια άλλαξει προς το καλύτερο το επίπεδο ζωής του Πειραιώτη, έχουν όμως δημιουργήσει ένα πρόβλημα παρακρήματος.

Να επέμβει ο δήμαρχος

Με ποιο δημοκρατικό δικαίωμα, αν και διατίθεται για σας δημοτικό πάροινγκ στον ισόγειο χώρο της Ραλλείου, παρκάρετε αγαπητοί κ. δημοτικοί σύμβουλοι τ' αυτοκίνητά σας στους πεζόδρομους της πλατείας Κοραή και της Καραϊσκού κατά τη διάρκεια των δημοτικών συμβουλίων, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας; Με ποιο δικαίωμα καταπατάτε τους δημοτικούς νόμους παρακαρδίσματος που εσείς θεσπίσατε; Εχετε περισσότερα δικαιώματα από τον απλό δημότη; Μήπως οι πεζόδρομοι έγιναν για τη δική σας εξυπηρέτηση; Αν κ. δημοτικοί σύμβουλοι δεν σέβεστε τη νομιμότητα και τα δικαιώματα των πολιτών σε τόσο απλά θέματα, που εν τέλει στρέφονται και ενάντια στα εκλογικά συμφέροντά σας, πώς θέλετε να τους πείσετε ότι τους σέβεστε όταν διαχειρίζεστε υψηλότερα αγαθά της πόλης;

Αμοιδοί όμως ευθύνης δεν είναι και εκείνοι από τους δημοτικούς άρχοντες που σέβονται μεν τη νομιμότητα, όμως για λόγους κακώς εννοούμενης συναδελφικότητας δεν ανακαλούν στην τάξη τους παρανομούντες. Εκτός ευθύνης όμως δεν είναι και ο δήμαρχος, ο οποίος άμεσα θα πρέπει να θεσπίσει νυχτερινή βάρδια της δημοτικής αστυνομίας προκειμένου να προασπίσει όχι μόνο την ποιότητα ζωής των πολιτών και τη νομιμότητα, αλλά και την αξιοπιστία του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που τόσο δοκιμάζεται από τη Λουδοβίκεια αλαζονεία κάποιων εκφραστών της. Κύρια όμως θα πρέπει να ενημερώσει τη δημοτική αστυνομία ότι όλοι οι δημό-

τες είναι ίσοι απέναντι του νόμου, για να μην πούμε ότι θα πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρή με τους επώνυμους οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι δικαίωμά τους να παρανομούν.

Δυστυχώς όμως το κακό παράδειγμα της δημοτικής εξουσίας, το ακολουθεί και η Τροχαία Πειραιά, η οποία ατενίζει τον πεζόδρομο της Αγίου Κωνσταντίνου, στο πλάι του Δημοτικού Θεάτρου, αφού πριν απέναντι από το κτίριο της, να έχει μετατραπεί μονίμως σε πάρκινγκ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς να της καίγεται καρφί. Γιατί άραγε; Ολα τα προηγούμενα βέβαια δεν λέγονται τυχαία, εφ' όσον υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.

Η επισήμανη όμως ενός προβλήματος δεν είναι αρκετή αν δεν υπάρχουν προτάσεις λύσης, που δεν θα δοθούν από την οποιαδήποτε εξουσία, αλλά από τον ίδιο το λαό. Είναι καιρός πια, όλοι εκείνοι οι πολίτες που δεν ενδιαφέρονται να εκλεγούν, εκείνοι που βαρέθηκαν να εκλέγουν απλώς για να εκλέγονται, αλλά αγαπούν την πόλη τους, να υψώσουν δυναμικά τη φωνή τους απέναντι σε κάθε είδους αυθαιρεσία.

Η αυτοοργάνωση των δημοτών σε ακομάτιστους κοινωνικούς ομίλους προόσπισης των κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων του πολίτη, η συλλογή χιλιάδων υπογραφών κάτω από κείμενα καταγγελιών ή διαμαρτυρίας και η δημοσιοποίησή τους με κάθε μέσον στο σύνολο του εκλογικού σώματος, είναι ό,τι περισσότερο φιβούνται οι επαγγελματίες των εκλογικών αναμετρήσεων. Όλα αυτά διότι θα πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του λαού στους δημοκρατικούς θεσμούς και προκειμένου να πάψει η γνωστή ρήση των υπηφίων «κατεβαίνω στον πολιτικό στίβο», να σημαίνει το πόσο χαμηλά αυτός βρίσκεται.

Του Δρ. Μάνου Δανέζη
επίκουρου καθηγητή Πλανετοστήματος Αθηνών